

Uitvliegen

21 juni t/m 20 juli 2016



Terugmeldingen ooievaar 2E275	21 juni
Niet voeren!	22 juni
De uiverhoeve	23 juni
Op de vleugels	24 juni
Verlenging	26 juni
Ooievaarsvrienden?	27 juni
Terug in de tijd	29 juni
Kreeften eten	30 juni
Volhouden	1 juli
Ooievaars in de kunst	2 juli
Uitvliegen maar...	3 juli
... en stel dat ...	4 juli
Ooievaarsvrienden aan het woord	5 juli
Een echte vlieger	6 juli
Met de kop in de wind	7 juli
Vrijstaand huis of flat	8 juli
De drie musketiers ...	9 juli
Prachtig	11 juli
Uitstapje	12 juli
In gedachten mee vliegen	15 juli
Dankjewel	16 juli
Niet vergeten dit moment in ...	18 juli
Afscheid nemen bestaat niet	20 juli

Terugmeldingen Ooievaar 2E275

21 juni, Leo Daanen

Eerder heb ik het al over terugmeldingen gehad, maar dat ging over 4 jongen uit Gaia\Zoo die het niet overleefd hadden.

Voor wie deze blog over terugmeldingen nog eens terug wil lezen klik dan hier op deze link [Terugmeldingen 31-05-2016](#).

Van Nella kreeg ik, op haar verjaardag nota bene (za. 18 juni), een mooie foto toegestuurd via de app. Ik heb de ring ter verduidelijking, vergroot in de rechter bovenhoek geplaatst.

Leuke en spontane foto zeg en maar showen met die mooie Elsa ring !!!



Nella kreeg deze weer van een (polder)vriend die deze ooievaar waargenomen heeft in Elburg. Het gaat hier om een jonge ooievaar uit Gennepe.

Ja mooi hè, zie je ze toch nog een keer terug. Dit is in ieder geval leuker nieuws dan die terugmeldingen van vorige keer, alle 4 dood. Deze 2E275 waar het hier om gaat, zie foto, is geringd door mij als nestjong op 18 juni 2013. Samen met een broertje of zusje met ringnummer 2E274, van deze ooievaar heb ik nog geen terugmeldingen gehad.

De ooievaar 2E275 is al meerde keren gemeld:

18.06.2013	Geringd in Gennepe als nestjong samen met 2E274, ze hadden toen dus 2 jongen.		
20.05.2015	Ring afgelezen in het veld	Zomerdijk	Noordeinde.
13.03.2016	Ring afgelezen in het veld	Zomerdijk	Noordeinde.
16.03.2016	Ring afgelezen in het veld	Zomerdijk	Oosterwolde, bij Noordeinde.
06.04.2016	Ring afgelezen in het veld	Kamperdijk	Elburg. (via Nella)
07.04.2016	Ring afgelezen in het veld	Zomerdijk	Noordeinde.

Volgens de melding van een collega ringer (07.04.2016) zou het een mannetje moeten zijn, die als broedvogel waargenomen is op de Zomerdijk in Noordeinde. Prachtig toch...

Per toeval heb ik op 04.06.2014 (1 jaar later dus) ook 2 jongen geringd in Gennepe, ringnummers 2E276 en 2E277

Nog toevalliger is, dat door dezelfde collega ringer een terugmelding werd gedaan van 2E276. Gezien in het veld met telescoop of verrekijker op 03.04.2015.

Die is wel erg snel weer in Nederland terug, is die wel weg geweest, vraag je je dan af.

Maar nog toevalliger is, dat deze melding ook uit... Jawel hoor, Zomerdijk Noordeinde komt.

Zo zie je maar dat het ringwerk niet voor niets gedaan wordt en dat we er nog steeds van leren.

Dit zijn de jongen 2E274 en 2E275 uit 2013

terug naar boven



Niet voeren!

22 juni, Caroline Walta

Voorop de lokale krant staat een foto van een ooievaar die in een straat voor een deur staat te bedelen. De persoon die er woont vertelt dat hij speciaal voor de vogels kookt, hij geeft ze onder andere aardappelen en eieren. Het tafereeltje lijkt zo onschuldig, maar... niet doen!



Foto uit het archief van Caroline Walta

STORK heeft een helder overzicht gemaakt:

- In de vestigingstijd (februari/maart) niet voeren. Ooievaars kiezen dan hun nestplaats op basis van natuurlijk aanwezig voedsel.
- In de trektijd (augustus/september) niet voeren. De natuurlijke verandering van het voedselaanbod stimuleert ooievaars om hun natuurlijke trekdrang te volgen.
- In de winter alleen bijvoeren bij ernstig voedselgebrek. Als er wordt bijgevoerd, dan dient dat altijd minimaal te gebeuren en met het juiste voer. Eten voor mensen en huisdieren - zoals brood, aardappelen, eieren, kaas, katten- en hondenvoer - is schadelijk voor ooievaars, zeker voor opgroeiende jongen. Even krijgen ze er een 'vol' gevoel van, maar er zitten nauwelijks voedingsstoffen in voor een vogel, zoals proteïne uit insecten en regenwormen.
- Niet bijvoeren 'omdat het leuk is', nooit jaarrond, laat geen nieuwe voerplaatsen ontstaan.

Wat de stad betreft: als iedereen 'een beetje' geeft, is het gedurende een dag toch 'heel veel'. Mensen klagen over meeuwen, reigers en ratten die worden aangetrokken door bijvoeren, maar het is onterecht dat de dieren hiervan de schuld krijgen. Wij hebben de situatie zelf in de hand!

P.S.: de Haagse Vogelbescherming en STORK organiseren weer een gratis excursie rond de ooievaars: **zaterdag 25 juni van 13.00 tot 15.00 uur** is iedereen doorlopend welkom bij het nest bij Molen de Vlieger/Stadskinderboerderij Essesteijn. Door de telescoop kunt u de vier jongen goed zien. Leuk voor alle leeftijden en vooraf aanmelden is niet nodig. Adres voor navigatie is Voorburg, Essepad 1.

terug naar boven

De Uiverhoeve

23 juni, Arda van der Lee

In Amersfoort, aan de rand van de wijk Vathorst, vlak langs de A28, staat sinds 2014 het kunstwerk de Uiverhoeve. Het toont de contouren van een boerderij met op de schoorsteen de basis van een ooievaarsnest. 'De Uiverhoeve' verwijst naar het boerenland dat Vathorst ooit was.

Sinds dit jaar is het nest bewoond en gisteren is het enige jong onder veel belangstelling geringd. Het is altijd leuk als er kinderen bij het ringen aanwezig zijn. Zo kun je hun van alles vertellen over de ooievaar, zodat ze daarna en hopelijk op latere leeftijd met andere ogen naar de ooievaar kijken. De jeugd heeft de toekomst, ook bij natuurbescherming.

Het ringen is gefilmd en is te bekijken via: <http://www.youtube.com/watch?v=BCCfwntBA8>



terug naar boven

Op de vleugels

24 juni, Arda van der Lee

Deze week vlogen er 11 ooievaars boven mijn dorp. Het was zowaar zonnig en een lekkere temperatuur, ze cirkelden steeds hoger en hoger. Zouden er een paar 'vroeg' jongen bijzitten, nu al uitgevlogen? Ik zal het nooit weten. Onze jongen zijn in ieder geval nog niet zover!

Op warme, heldere dagen zoals er (soms) in de zomer zijn, zie je regelmatig ooievaars hoog in de lucht rondjes draaien zonder één vleugelslag. Ze maken dan gebruik van thermiek. Zo hoog hebben ze een enorm gezichtsveld en zien ze precies waar er wordt gemaaid of gehooïd. En dan zijn ze er heel snel bij om achter de machines aan door het veld of weiland te stappen op zoek naar opgeschrikte of gewonde prooidieren.

Je kunt zelf op een mooie dag in het gras gaan liggen om naar rondcirkelende ooievaars te kijken zonder een stijve nek te krijgen. Of je kunt het van bovenaf bekijken. Via deze link naar de VPRO is te zien hoe een ooievaar van thermiek gebruik maakt om uiteindelijk weer op zijn nest terug te keren.

http://www.vpro.nl/speel.WO_VPRO_032490.html

terug naar boven

Verlenging

26 juni, Caroline Walta

In de vorige weblog vertelde Arda over de ooievaar en hun zweefvluchten op thermiek. Zo kost vliegen het minste energie. Voor een deel zit het uitslaan van de vleugels in de genen, maar onze jonge ooievaars moeten ook nog veel in de praktijk leren.

De vlieg oefeningen die de jongen op het nest doen, vormen een belangrijke training:

- bodybuilding: om de vleugelspijeren sterker te maken
- behendigheidsoefeningen: voelen hoe je kunt manoeuvreren in de lucht

Het nest is nu een sportschool en een leerschool. In 'Pootjes van de vloer' is goed te zien dat er een verschil in ervaring zit tussen het (hoogstwaarschijnlijk) oudste en jongste jong. De clip begint met één van de meer ervaren vogels. Je ziet niet alleen kracht, maar ook het begin van sturen en de opwaartse luchtstroom voelen. Het minder ervaren jong valt eerst twee keer letterlijk op zijn snavel. De clip eindigt met een beeld van een flinke krachtoefening.

Om nog even in de stijl van sport te blijven... we krijgen verlenging. De vrijwilligers van STORK blijven ook in juli actief op Beleef de Lente. Misschien dat we in de vakantieperiode wat minder vaak in de pen klimmen, maar de live beelden en clips kunt u nog dagelijks zien. Het uitvliegen hoeft u dus niet te missen. Op naar een mooie finish!



Jonge ooievaar voelt de luchtstroom. Brusjes kijken de kunst af (foto Caroline Walta).

terug naar boven

Ooievaarsvrienden?

27 juni, Leo Daanen

Als je met ooievaars bezig bent krijg je er vanzelf “vrienden” bij.

De ooievaars in Gennepe

Zij doen het gelukkig goed, keigoed zeggen we dan in Brabant, maar ook in Limburg. Als je zo bezig bent met BdL en met bloggen en ringen enz. dan krijg je er vanzelf “vrienden” bij. Vrienden is misschien veel gezegd, maar mensen als Mihari, Joba en Kroeskarpersprek ik veel vaker nu. Sinds de ooievaars en BdL ben ik dus meer betrokken met deze mensen en worden het bijna “vrienden”, dus goede kennissen. Ze mailen, sturen foto's en bellen of appen mij, heel leuk dus.

Vogelaars

Ook Joba is vaak met collega vogelringer Frank op stap en Mihari krijgt de smaak ook al te pakken, of is het toch een virus? ;-).

Kroeskarperspruint op zijn aangepaste fiets de gehele omgeving af en stuurt mij wel eens een foto met de vraag: Leo weet jij welke vogel dit is? Ja Kroeskarperszeg ik, dat is een roodborsttapuit, leuke waarneming joh, en hij ziet van alles wat. En zo raak je steeds meer betrokken bij deze mensen.

Vorig jaar hebben we samen nadat de ooievaars jongen uitgevlogen waren in Gennep op een terras gezeten. Daarna samen nog het gebied bezocht en wat foto's gemaakt en nagebabbeld over het een en ander. Ook dit jaar gaan we dat zeker weer doen, dat spreken we onderling nog een keer af als het zover is. Ze kunnen al niet meer wachten todat het zover is, haha! Mihari heeft al afspraken met andere Bdl'ers.

Mail

Zo kreeg ik ook privé een super leuke mail van Ans en René uit Molenhoek. Ans en René zijn stille kijkers van Bdl, (zo noemen ze dat bij Bdl, als je alleen kijkt en niet reageert) je kunt het eigenlijk veel beter "stille genieters" noemen. Ze zijn ook bij het ringen geweest (zonder dat ik ze ken) en vonden het geweldig leuk, vertelden ze later in de mail. Maar zeker zo leuk was hun mailtje, echt hartverwarmend, en dat doet je goed. Er zat echter ook een leuk verzoekje bij. Dat verzoek was of, als wij (Mihari, Joba, Kroeskarper en ik) afspreken in Gennep, zij er dan ook bij mogen zijn. Nou, helemaal geen probleem, Ans en René, ik laat het jullie weten zodra we afspreken en dan zijn jullie hartelijk welkom, hoor!

Terras

Als nou volgend jaar het terras in Gennep maar groot genoeg is, want als er telkens mensen bij komen moeten we er stoelen bij lenen denk ik, haha. Over 5 jaar een tent huren en een ooievaarsfeest organiseren, moe nie gekker worre hé? Al met al maakt dit het wel erg leuk, zoals iedereen meeleeft, meedenkt en vooral **meegeniet**.

Caroline heeft gisteren de blog van Wim overgenomen en ik vandaag, wegens omstandigheden bij Annemieke en Wim (sterfgeval bij vrienden, sterkte beiden), deze drie zijn inmiddels al wel mijn echte "vrienden" ;-)

Morgen laat ik wat foto's zien, geschoten door mijn "vrienden" (kennissen uit Gennep en omg.). Sturen ze die ook niet voor niets naar mij ;-)

Deze "vrienden" dus.

Van links naar rechts: Joba, Kroeskarper, Mihari en Leo

(foto Leo 2015).

[terug naar boven](#)



Terug in de tijd

29 juni, Caroline Walta

Beleef de Lente bestaat 10 jaar en in die tijd zijn er verschillende ooievaarsnesten in beeld geweest. In 2009 eentje bij mij in de buurt, de Britse basisschool aan de Haagse Vlaskamp.

De webcam is altijd actief gebleven en de beelden zijn te zien in het schoolgebouw zelf. Af en toe mag ik daar een kijkje nemen om het aantal jongen te tellen voor Sovon Nestkaart.

Dit seizoen ontmoet ik de "head teacher" en zij vraagt me een presentatie te verzorgen voor de kinderen. Enthousiast ga ik aan de slag. Grootste uitdaging is om het kort te houden, wat best lastig is als je gaat vertellen over je grote passie.

Met Engels heb ik niet zo'n moeite, omdat ik veel in internationale organisaties heb gewerkt. Toch moet ik een paar woorden opzoeken, zoals "braakbal" = pellet en blijkt "regenworm" niet rain-, maar earthworm te zijn.

Zo'n 100 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 kijken me aandachtig aan. Na afloop stellen ze vragen waaruit blijkt dat ze ook echt hebben geluisterd. Meest aandoenlijk vind ik: "miss, how do I become a birder?" Het idee is om vaker zo'n presentatie te gaan verzorgen over de natuur in de omgeving, want het leeft ontzettend onder de scholieren.

Het trio in Gennep is ruim 10-12 dagen ouder dan de jongen bij de Britse basisschool. De hilarische clip "Trampolinespringen op brusjes" toont dat onze jongen het rondhangen op het nest wel een beetje beu zijn na 2 maanden.

Naast de vleugeloefeningen, gaan de jongen elkaar plagen en uitdagen. Het hoort allemaal bij de voorbereiding voor het voortgezet onderwijs dat ze over een paar dagen tegemoet zullen vliegen.



Beleef de Lente 2009, lekker retro! (met dank aan de printscreens die Hans "Big Broeder" Schouten destijds maakte)

[terug naar boven](#)

Kreeften eten

30 juni, Arda van der Lee

Het verschil in de kleur van snavel en poten van de ouders en de jongen is goed te zien. Geleidelijk zullen de jongen net zulke mooie rood/oranje poten en snavel krijgen. Maar dat duurt wel een jaartje. Bij jonge vogels blijft er dan soms eerst nog een bruine punt aan de snavel.

De oranje kleur van de snavel ontstaat door carotenoiden (gele tot roodachtige kleurstoffen) in het voedsel. Wij krijgen dat binnen door worteltjes te eten, ooievaars bijvoorbeeld uit de dekschilden van kevers die ze opeten. De in Nederland steeds meer voorkomende (rode) Amerikaanse rivierkreeft draagt waarschijnlijk ook bij aan de hoeveelheid carotenoiden in het voedsel. Ooievaars (en blauwe reigers) zijn niet vies van deze kreeft. In de braakballen van ooievaars worden regelmatig restanten van kreeften gevonden.

Nu het zo nat is, zie je regelmatig, in ieder geval hier bij mij in Ankeveen, kreeften over de weg of in de buurt van sloten lopen. En overal zie je skeletten van ze liggen. Ze vormen een makkelijke prooi én een smakelijk hapje, ook voor bv. vossen.

Deze kreeft hoort bij de invasieve exoten en ontwikkelt zich in sommige gebieden tot een plaag: hij vreet alles op wat in zijn buurt komt, zowel waterplanten als kleinere waterdieren. Daarbij plant hij zich in hoog tempo voort, met meerdere generaties per jaar. Daar waar zij zich eenmaal heeft gevestigd, zijn de ondergedoken waterplanten binnen een jaar of tien volledig verdwenen en zijn insecten, weekdieren en amfibieën nagenoeg uitgeroeid.

Dus hoe meer kreeften in de maag van ooievaars en andere rovers terechtkomen, hoe beter.

terug naar boven

Volhouden

1 juli, Arda van der Lee

De eerste jaren van Beleef de Lente gingen de camera's onverbiddelijk op 1 juli dicht. Inmiddels is het seizoen opgerekt, we beginnen eerder, al in februari en gaan in juli ook nog een tijdje door. Voor de webloghouders is het nog even volhouden. Wel op een lager pitje, niet elke dag meer een verhaaltje.

Maar ook voor de trouwe kijkers is het volhouden. Geduldig wachten tot het eerste jong echt het luchtruim kiest. Daar doen we het toch voor? En dan is het nog niet klaar: volhouden tot ook het laatste jong de 'sprong' durft te wagen. Dat kan soms ook weer dagen duren.

Voor de jongen is het ook volhouden: oefenen, oefenen en nog eens oefenen. En volhouden als je brusje zijn vlieg oefeningen doet en jou gebruikt als trampoline, terwijl jij juist een dutje wilt doen.

En tenslotte de ouders: nog een paar weken volhouden om de hongerige snavels van eten te voorzien. Nog even volhouden, dan moeten de jongen het zelf kunnen

terug naar boven

Ooievaars in de kunst

2 juli, Caroline Walta

Een mooi excuus voor (weer) een bezoek aan Gennepe: de tentoonstelling "Ooievaars in de kunst" in Museum het Petershuis: te zien van zondag 3 juli t/m zondag 28 augustus.

De expositie is samengesteld door Piet de Bakker die zijn liefde voor de ooievaar en de kunst op deze wijze samenbrengt.

"Ooievaars in de Kunst" was eerder in wisselende samenstelling te zien in de ooievaarssteden Den Haag, Malpartida de Cáceres (Spanje) en in Storkow (Duitsland).

De werken zijn van verschillende kunstenaars, technieken en perioden. Verder zijn o.a. oude schoolplaten, boeken en diverse tegels te bewonderen.

Piet geeft een rondleiding op de zondagen 17 juli en 14 augustus (tijdens op te vragen bij het museum).

<http://www.museumhetpetershuis.nl><https://www.youtube.com/watch?v=ki5KVahdAAk>

P.S.: het is duidelijk dat onze Gennepe jongen van het nest af willen. Maar wie durft?! En wanneer?!

terug naar boven

Uitvliegen maar ...

3 juli, Wim van Nee

Het zit er tegenaan, deze week gaat het gebeuren: uitvliegen. Steeds wordt gevraagd hoe het is gegaan dit seizoen. Daar is nog geen antwoord op te geven, maar we ontvangen wel de nodige signalen uit het land.

Eén ding staat vast, de lokale verschillen zijn weer groot. We hebben het over reproductie, het aantal uitgevlogen jongen per broedpaar. Welke factoren zijn van invloed?

Eentje weten jullie: de weersomstandigheden. Is die regen nu goed of slecht? Dat hangt af van de leeftijd van de jongen. Op dit moment varen ze er wel bij, voedsel in overvloed. Op jongere leeftijd kan het juist tot de dood leiden. Timing is van levensbelang, op het juiste moment moet het juiste natuurlijke voedsel voorhanden zijn.



Dat brengt ons gelijk bij een tweede factor. Wat gebeurt er als dat voedsel niet-natuurlijk is? Bijvoorbeeld als er wordt (bij)gevoerd? Op plekken waar al lang en veel wordt bijgevoerd, ontstaat een bijzondere situatie. Het kan zijn dat de broedvogels minder op zoek gaan naar natuurlijk voedsel. De jongen krijgen een minder gevarieerd aanbod, wat weer van invloed kan zijn op de overlevingskansen. In het verleden was de reproductie op deze voerplaatsen hoger dan op de plekken waar niet werd gevoerd, maar daar lijkt op verschillende plekken verandering in te komen.

Daar is mogelijk nog een verklaring voor te geven. Als broedvogels niet op trek gaan, wat mogelijk hier en daar gebeurt juist door bijvoeren, dan scheelt dat een groot risico. De overlevingskansen van deze broedvogels zijn dus groter. Ze zijn eerder terug op de nestplek, ze zijn immers niet weggeweest. In de tijd hebben ze een voorsprong op terugkerende ooievaars die nog een nestplek moeten zoeken. De vogels die niet op trek zijn geweest, hebben de aanwezige nesten in bezit, de trekkers moeten uitwijken naar elders. De overlevingskansen van de niet-trekkers zijn groter en dat kan weer leiden tot vergrijzing van een lokale populatie. De reproductie van een vergrijzende populatie is lager dan van een jongere populatie.

Het is een beetje filosoferen, op basis van wat er bekend is. Er is geen onderzoek naar gedaan. Morgen filosoferen we verder ...

terug naar boven

... en stel dat ...

4 juli, Wim van Nee

... alle menselijke bemoeienis zou worden gestopt ... niemand meer bijvoert ... niemand nog paalnesten zou plaatsen ... wat zou er dan gebeuren?

Ach, het heeft niet zoveel zin om dat te bedenken. De wereld is zoals die is. Mensen maken een belangrijk deel uit van deze wereld, met daarbij alle positieve en negatieve kanten. In die wereld heeft de ooievaar een glansrijke come-back gemaakt en dat is juist gebeurd dankzij menselijke bemoeienis.

Dankzij de moderne media weten we meer dan ooit, we kunnen live meekijken naar alles wat er gebeurt. Ook op het BDL-nest. We zien hoe de ooievaars opgroeien, hoe ieder jaar hetzelfde lief en leed zich op nesten afspeelt, hoe mensen zich vol overgave bekommeren om het wel en wee van de dieren. Verwondering en medeleven, allemaal omdat we geven om de natuur. En dat is het mooiste van alles.

terug naar boven

Ooievaardvrienden aan het woord.

5 juli, Leo Daanen

Nee, eigenlijk moet ik zeggen ooievaardvrienden in beeld.

In mijn vorige weblog heb ik het over ooievaardvrienden gehad.

Mihari, Joba en Kroeskarper sturen mij met regelmaat wat foto's van de ooievaarders en ook wel eens andere. Anderen mensen sturen hartverwarmende mailtjes of reacties erop, super leuk allemaal. Maar nu mogen zij een keer een weblog vullen met een selectie van de door hen gestuurde foto's.



Foto van Mihari: Dankzij deze foto weten we dat de aanvallende vreemde ooievaar het vrouwtje uit Beugen is.

Foto van Mihari: Pa ooievaar tussen de dikbillen, zoek de ooievaar



Foto van Mihari: Pa en Ma op andere schoorsteen kijkend naar de jeugd op het nest.

Foto van Joba: Op vakantie in Frankrijk trof Joba dit aan, voor zover ik kan zien zitten hier 7 nesten van ooievaarders op een oud schuurtje/kas. Toch kunnen ze goed met elkaar overweg en zijn het toch echt koloniebroeders daar.



Foto Joba: Ook deze stuurde Joba mee, met de vraag of ik de ring af kon lezen. Helaas zit er een tak in de weg en is deze niet volledig af te lezen. Het is wel een Franse ring, wit met zwarte inscriptie.



Foto Kroeskarper: Ooievaars beiden op andere (werkende) schoorsteen. Klepperen ze nu of stinken die rookgassen zo erg haha.



Foto Kroeskarper: Zo nu eerst even ontspannen en een stadswandelingetje doen.



Foto Kroeskarper: Lekker druk in Gennep, daar hebben wij ooievaars echt geen last van hoor.

Dank jullie allen voor de leuke foto's en zo ook de hele leuke mailtjes!

terug naar boven

Eerste échte vlieger

6 juli, Caroline Walta

De afgelopen dagen ging het van vleugelflappen, via trampolinesprongen, naar los in de lucht. Allemaal nog op of boven de veilige thuishaven. Vandaag was het zover en waagde de eerste de sprong van het nest, met een keurige landing op de gevel van het naastgelegen pand.

Als ik dit blog schrijf, zit ik op 'hete kolen'. Ik kan geen tekst typen en tegelijkertijd de camerabeelden zien. Met de toetsencombinatie <Alt Tab> schakel ik tussen Word en Web. Eén jong vliegt een rondje, keert terug. Iedere keer als ik schakel tussen de schermen zie ik afwisselend 3 en 2 jongen op het nest. Gaat misschien de volgende ook op de wieken?

Intussen heb ik bericht ontvangen dat de jongen die ik in mijn regio volg, eveneens hun eerste vliegronde hebben gemaakt. Zal ik nog even op de fiets springen? Eerst eten? Eerst Beleef de Lente blog schrijven?

Eerst <Alt Tab> naar de livebeelden uit Gennepe. Nu is het trio weer compleet met 3 op het nest. Ik zit op het puntje van mijn stoel als ze zo hyperactief zijn, elkaar plagen en met de vleugels slaan. Toch is dat meestal niet hét moment.

Het is goed te zien in de clips "De eerste proefvlucht" en "Ik ga weer even, doe!" hoe beheerst de daadwerkelijke vlucht van het nest start. Opperste concentratie, met open vleugels wordt de luchtbeweging gevoeld... waar komt de wind vandaan? De blik is gericht op een punt in de verte... is daar veilig te landen?

Verder valt het op dat de jongen nog eten op het nest krijgen, maar dat het een steeds kariger maal wordt. Na een voedseldropping lijkt het wel of het trio begint aan het verorberen van het nest zelf.

De komende dagen zullen de vluchten steeds een stukje verder gaan, want het groene veld lonkt. Na zo'n 2 maanden/9 weken/70 dagen, met de pootjes van de takkezooi in het frisse gras!



Feestelijke opening van "Ooievaars in de Kunst": Ingrid Voncken (museumdirecteur) en Piet de Bakker (samensteller van de tentoonstelling) met Leo en Caroline.

De tentoonstelling is nog t/m 28 augustus te zien in gratis(!) toegankelijk

<http://www.museumhetpetershuis.nl/>



Proost! Kijk voor het bijzondere verhaal achter dit biertje op <http://www.dooijevaer.nl/bieren/dooijevaer-code-oranje.html>

terug naar boven

Met de kop in de wind

7 juli, Arda van der Lee

Je kan aan de jongen zien dat de wind is gedraaid. De vlieg oefeningen boven het nest vinden plaats tegen de wind in. Ook het wegvliegen gaat, net als bij een vliegtuig tegen de wind in. En het landen ook, als het goed is.

De jongen maken instinctmatig gebruik van de liftkracht van de wind. Daarvoor moet de wind onder de gebogen vleugels komen. Dus staan de jongen met de kop in de wind. Als de vleugelspijeren vaart maken, zorgt die luchtdruk aan de onderkant ervoor dat het vogellichaam de hoogte in gaat. Dat zie je prachtig bij de vlieg oefeningen, het jong hangt 'stil' boven het nest, maar gaat wel de hoogte in.

Landen tegen de wind in is ook handig, de tegenwind remt de vaart af, zodat de vogel minder doorschiet. Bij ons jong gaat dit ook al heel behoorlijk, hij weet steeds op de schoorsteen of op het nest te landen. Een doorstart is nog niet nodig geweest.

Doordat de druk onder de vleugel groter is dan erboven, ontstaan sterke wervelingen aan de toppen van de vleugels, die voor meer luchtweerstand zorgen. Om dat nadeel te compenseren hebben ooievaars en veel andere vogels aan hun vleugeltippen slagpennen, die tijdens het zweven worden uitgespreid en naar boven toe gekruld.

Onnodig om te zeggen dat we als mensen de vliegkunst van de vogels hebben afgekeken en dan vooral van grote vogels zoals onze ooievaars.



terug naar boven

Vrijstaand huis of flat

8 juli, Arda van der Lee

Het maakt nogal wat uit waar je als ooievaarsjong uit het ei kruipt; in een vrijstaand nest of in een nest in een 'flat'.

Onze jongen groeien op in een vrijstaand 'huis': heel handig bij de eerste vliegavonturen. Het nest torent hoog boven de omgeving uit, er is niets waar je als jonge ooievaar omheen moet laveren om op te stijgen of om weer veilig te landen. Voor veel jongen op paalnesten geldt dat ook.

Maar je zal maar uit het ei gekropen zijn in één van de nesten op de hoogspanningsmast bij Lelystad. Hebben je ouders één van de bovenste nesten betrokken, dan gaat het allemaal nog wel. Je hoeft alleen maar op te passen dat je niet tegen één van de draden vliegt die zo hinderlijk vlak langs het nest lopen.

Maar ben je geboren in een tussenwoning in deze ooievaarsflat, dan moet je echt op je tellen passen. Er zitten allerlei stalen buizen in de weg voordat je het luchtruim kunt kiezen. En als je weer wilt landen, knal je daar zomaar hard tegen aan. Wonder boven wonder lukt het de jongen toch bijna altijd om ook van deze nesten veilig weg te vliegen.

Dit jaar staan er heel wat jongen op de 8 nesten op deze ene paal hun vliegspieren te oefenen; ik telde er zo snel even 11. En misschien waren er een paar al gevlogen, wie zal het zeggen.

terug naar boven

De drie musketiers gaan de wereld verkennen

9 juli, Caroline Walta

Het begint op 26 maart met een ei en op 29 april een eerste kuiken. En vandaag, 9 juli, vliegen alle drie de jongen "uit". Na 10 weken van een hoog nest, naar de wereld aan je voeten.

Uit de verte is het verschil in formaat tussen oudervogel en jong nauwelijks meer te zien. Let dus o.a. op de snavel: zwart voor jong, rood voor oudervogel. Het gedrag is ook niet hetzelfde, want de jongen moeten nog een heleboel leren, zoals goed manoeuvreren in de lucht, opstijgen vanaf de grond, landen op het nest en... voedsel zoeken. De jongen komen de eerste dagen nog wat onhandig over.

Vandaag bekijk ik het bij het nest in mijn regio. Maandag hebben de eerste twee van de drie jongen hun eerste vlucht gemaakt. Vervolgens ga ik elke dag na kantoor langs, maar dan zitten ze uitgeteld op het nest. Vanmorgen zie ik mijn kans schoon en ik sta om 7.30 uur - op ruime afstand - bij het trio.

Nummer 1 en 2 zwieren al gauw het naastgelegen veld in. Nummer 3 blijft in grote frustratie achter. De vogel klapwiek, hapt in de lucht, bijt in zijn vleugels en rukt aan het nestmateriaal. Eenmaal uitgeraasd, staat hij op de rand van het nest verloren naar beneden te kijken. Nummer 1 en 2 keren af en toe terug, ze rusten, eten en plagen het achtergebleven brusje.

Rond 11.30 uur ontvang ik een What's App dat de achterblijver van Gennep het luchtruim heeft gekozen. Ik twijfel of het op mijn plek nog gaat gebeuren en dan komt mijn mams me opvrolijken met een lunch en verse thee.

Omstreeks 14.30 uur komt een betrokken vriendin buurten en vanuit mijn ooghoek zie ik nummer 1 en 2 het nest afvliegen... met nummer 3 er direct achteraan. Het trio gaat in het veld op verkenning: nummer 1 ontdekt een sierappeltje dat niet eetbaar blijkt, nummer 2 kukelt van enthousiasme bijna

in de sloot en nummer 3 staat roerloos de omgeving in zich op te nemen.

Wat de jongen uit Gennep hebben beleefd buiten het beeld van de camera, kunnen we niet 'live' zien, maar ik lees in het clubhuis ze in het weiland langs de Niers zijn gesignaleerd. Als er foto's zijn gemaakt, komen die ongetwijfeld terecht bij Leo, die ons dan weer zo'n mooi kijkje achter de schermen kan geven.

Voor nu moeten jullie het even doen met een foto van de drie vers uitgevlogen musketiers uit Voorburg.



"Hier komen de onderdelen van onze wieg vandaan"

terug naar boven

Prachtig

11 juli, Wim van Nee

Wat is er nog aan toe te voegen? Aan die prachtige beelden van de afgelopen dagen? En aan de weblogs die erover geschreven zijn? We kunnen alleen maar zeggen, dat de climax fantastisch is.

De laatste weken zijn er verschillende geluiden in het nieuws te horen geweest. Het ging over hoe het met 'de ooievaar' gaat. Vaak wordt daarbij naar de reproductie gekeken, het aantal uitgevlogen jongen per broedpaar.

In onze woonomgeving, Zuidoost-Drenthe, zijn 10 broedgevallen. Op deze 10 nesten zijn 17 jongen uitgevlogen, gemiddeld dus 1,7 jong per broedpaar. Maar er zaten twee nesten bij, waar wel gebroed is, maar waar geen jongen zijn uitgevlogen. Als je die twee paren niet meerekent, dan kom je uit op $17 : 8$ is 2,1 jong per broedpaar. Als er dus uitspraken worden gedaan over de reproductie, dan is het belangrijk om te weten of de twee paren zonder uitgevlogen jongen, wel of niet zijn meegerekend. In de Nederland rekenen we alle broedparen mee, dus ook die zonder uitgevlogen jongen. Dat betekent dat in Zuidoost-Drenthe dus gemiddeld 1,7 jong is uitgevlogen. Dat ligt hoger dan het landelijk gemiddelde over vele jaren. Dit gemiddelde over heel Nederland schommelt tussen de 1,0 en 1,5. Het verschil wordt vaak bepaald door verschillen in weers- en voedselomstandigheden.

We kunnen nu nog geen uitspraken doen over het hele land, maar het is hier in onze woonomgeving in ieder geval goed geweest. En dat geldt ook voor het nest in Gennep, drie uitgevlogen jongen is bovengemiddeld.

terug naar boven

Uitstapje

12 juli, Leo Daanen

De jongen hebben hun uitstapje al gehad, nu wij nog ;-)

Uitvliegen

Zoals jullie al wel gelezen hebben gaan wij elk jaar na het uitvliegen van de jongen, ook uitvliegen. Wij (Mihari, Kroeskarper Joba en ik) noemen het een uitstapje. Zus Maria en zwager Richard zijn dit jaar ook meegegaan en Ans en René zouden ook mee gaan, maar konden helaas niet. Erg jammer hoor.

Clubhuis

In het Clubhuis waren ze de jongen van het nest af aan het jagen zodat wij ze over konden zien vliegen. Maar ze bleven maar op het nest zitten meldde ze in het clubhuis. Nou een mooiere vliegshow heb ik niet vaker meegemaakt. De jongen alle drie over vliegend naar het Niersdal. Pa en Ma erachteraan tot meerdere keren overvliegend heen en weer.

Dikbil

De jongen hebben een poosje rondgehuppeld tussen de dikbillen door. Eentje viel bijna van zijn (nog wat) gammele pootjes toen een dikbil door de blubber zakte, iedereen schoot in de lach. We hebben veel foto's kunnen maken en toen ze richting nest vertrokken, vertrokken wij ook richting nest. Maar dan een verdieping lager, op het terras.

Appeltaart met slagroom

Een heerlijke cappuccino en de eigen gebakken appeltaart van Xzieje smaakte overheerlijk. We hebben nog tot 12.15 uur lekker na zitten kletsen onder het genot van een heerlijk zonnetje.

Foto's

Ik ga wat foto's laten zien, want daar zitten jullie toch op te wachten. Veel leuker dan al dat geklets van mij, haha. Kort maar krachtig, we hebben weer genoten van alles.



*Eerst heeft Ma nog ruzie met het Beugense vrouwtje, ze hangt hier boven het nest.
Nou, is dit genieten tussen die dikbillen of niet. Joehoeoeoeoeoe*



*Ik schrik me kapot van die dikbil en zak zowat door mijn pootjes
Eerst nog een slokje heerlijk helder Hei . . . oh euhhh Niersdalwater.*



*Hee Brusjes, we hebben bezoekers, die rechtse heb ik een keer van heel dichtbij gezien ;-)
Die linkse is zijn zwager Richard, dan zus Maria, dan Joba, dan Mihari en Kroeskarper. Die rechtse ringert is Leo volgens mij.*



*Die wil ik van dichtbij zien hoor, Doeiiii
Hee Brus, wacht effe ik ga met je mee.*



*Hee Bliekers, kan ik vliegen of kan ik het niet. Dacht het wel hé !!!
En kijk eens naar mijn pootjes en snavel, die beginnen al mooi bij te
kleuren nie*

*En weer op het nest, alhoewel..... vier op een rij.
Laten we eerlijk zijn, er is geen mooier ooievaarsplaatje dan dit, toch*



*Euhhh jawel hoor deze, vanaf terras met
cappuccino en appeltaart met het zicht op het
oooh zo mooie nest.*

*Het was een geslaagde morgen, met zoals jullie
gezien hebben leuke vertoningen. Volgend jaar
weer hoor !!*

terug naar boven

In gedachten meevliegen

15 juli, Arda van der Lee

Hoe mooi is het om al van ver de ooievaars te zien aankomen. En ze af en toe in de verte te zien rondstappen. Onze technici hebben dat maar weer mooi geregeld. Inzoomen als de eieren uitkomen, weer wat uitzoomen als de jongen groter en groter worden om hun eerste vlieg pogingen in beeld te brengen. En dan zo uitgezoomed, dat we met wat fantasie met de ooievaars mee kunnen vliegen.

In gedachten vlieg ik mee met onze ooievaars. Zweef ik met hen mee op een thermiekbel richting het zuiden.

De jonge ooievaars gaan eind juli of in de loop van augustus op weg naar Zuid-Europa of Afrika. Zij hebben de trekdrang nog in hun genen zitten, zij gaan allemaal op weg, in tegenstelling tot sommige oudere vogels. Ze sluiten zich soms aan bij groepen uit andere broedgebieden. Misschien blijven ze 'hangen' op een Spaanse vuilnisbelt. De ooievaars die wel Afrika bereiken, overwinteren in West-Afrika, ten zuiden van de Sahara, met name in het stroomgebied van de Niger.

Hopelijk keren onze jongen na enkele jaren terug naar het gebied waar ze uit het ei zijn gekomen, om zelf voor nageslacht te zorgen.

Zo mijmerend schrijf ik mijn laatste weblog voor dit jaar. Het was weer een mooi seizoen, met spannende, trieste en mooie momenten. Ik heb, net als u hopelijk, genoten van het meekijken in de nesten, vooral natuurlijk van het wel en wee op 'ons' nest.

Hopelijk kijkt u volgend jaar ook weer mee. Een fijne zomer, en zweef, starend naar de lucht op een mooie zomerse dag, in gedachten mee met ons stoere drietal!

terug naar boven

Dank je wel!

16 juli, Caroline Walta

Valentijnsdag, voor mij geen (stille?) aanbieder, maar een hartverwarmende start van Beleef de Lente met een grote liefde: de ooievaar. Geweldig hoe wij dit seizoen hebben gedeeld met elkaar, clipmaker Nel, bloggers Wim, Annemieke, Arda, Leo en jij: trouwe kijker en lezer. Alles onder de bevlogen (bege)leiding van Vogelbescherming Nederland met team Louis en Mariska. Dank jullie!

Het seizoen is voorbijgevlogen en wat hebben we een achtbaan aan emoties doorgemaakt. Het eerste ei (blij), lange wachten (pfff...), uitkomen van het eerste kuiken (opluchting). Vijf kleintjes in de nestkom (vreugde). Voeren en verzorgen (vertederend), verdedigen (spanning), verlies van twee jongen (verdriet). Het opgroeien van het trio (geluk) en de eerste vluchten boven Gennep (mix van ongerustheid en dankbaarheid).

Hoogtepunten voor mij persoonlijk waren het helpen bij ooievaarsbuitenstation De Lokkerij in De Schiphorst, het zelf ringen van jonge ooievaars in mijn regio, het ringen onder grote belangstelling in Gennep en de feestelijke opening van de tentoonstelling "Ooievaars in de Kunst".

Het mooiste wat ik dit seizoen heb geleerd, is dat je je -ondanks het (on)nodige persoonlijk leed- onvoorstelbaar geliefd kan voelen. Naast de personen die ik al heb genoemd, ben ik zo vrij mijn moeder te bedanken. Als kind stond ik stampvoetend een bezoek af te dwingen aan kinderboerderij, dierentuin en later ooievaarsdorp Het Liesvelt: jij nam me mee en liet me worden wie ik nu ben.

De camera's gaan in de loop van de week uit, maar onze vrijwillige inzet voor bescherming van de ooievaars en hun leefgebied gaat onverminderd door. Tot ziens! www.ooievaars.eu



*"Als je in je dromen wil vliegen, tel dan vogels voor het slapengaan" - Loesje
(foto: Caroline Walta, Voorburg juli 2016)*

terug naar boven

'Niet vergeten dit moment in het geheugen op te slaan ...'

18 juli, Wim van Nee

Met een brok in mijn keel zit ik achter de computer. Ik moet mijn laatste weblog schrijven en dat is niet leuk. Ach nee, dat klopt niet helemaal. Het schrijven van een weblog is juist wel heel leuk, het probleem zit 'em in 'laatste ...'

Dat doet me weer denken aan een prachtig lied van Daniël Lohues, die in hetzelfde dorp woont als wij. Hij bezingt hoe in een wereld waar zo veel ellende is, ook altijd weer kleine, maar bijzondere persoonlijke momenten zijn. Momenten die zó waardevol zijn, dat je er even bij stil moet blijven staan. Je moet jezelf even een teken geven, zo van: dit is zo'n moment.

*'Niet vergeten om der eben bij stille te staan
Niet vergeten eben knippen met de vingers
Niet vergeten dit moment in't geheugen op te slaan
Zo van oja, dat was mooi'*

Link > Oja, dat was mooi, Daniël Lohues, Allennig III

Beleef de Lente heeft ruim vijf maanden geduurd. Als je zegt: 'bijna een half jaar' dan klinkt dat ineens nog veel grootser. Van 'een moment' is geen sprake, het was een aaneenschakeling van bijzondere momenten. Ik heb vaak met de vingers geknipt ...

Terwijl we allemaal het leven van de Gennepe oievaarders volgden, gebeurde er op oievaardersgebied veel meer. In het hele land speelden zich vergelijkbare verhalen af op ongeveer 1000 nesten. Ringers zijn op stap geweest en veel mensen hebben het ringen ergens in het land van dichtbij kunnen meebeleven.

Naast Beleef de Lente is STORK bezig geweest met het maken van een gloednieuwe oievaardersbrochure met veel informatie en foto's. Op dit moment ligt het bij de drukker, maar we geven alvast een heel klein voorproefje:

Oievaarder
Het ware verhaal achter deze grote en opvallende vogel

Winterzetting
Sinds 2001 worden in januari de in Nederland overwinterende oievaarders geteld. Dat doet STORK, natuurlijk niet alleen. In het hele land helpen vele oievaarders- en vogelwachtverenigingen mee en worden er ringen afgeplakt. Dit levert weer interessante informatie op over de overwinterende oievaarders.
Sinds het begin van de winterzettingen ligt het aantal getelde overwinterende oievaarders steeds tussen de 400 en 450 (het werkelijke aantal zal wel iets hoger liggen, omdat niet overal wordt geteld en niet alle vogels worden gezien).
Tegenwoordig overwinterent ongeveer 35% van de volwassen oievaarders in Nederland. Ongeveer 60% van de broedvogels gaat dus op reis. Eerstjaars jongen gaan zo geteld als deelsaal naar het zuiden, hoewel een emigratie blijft achter.

REKORDES
De oudst bekende oievaarder werd in 1666 in de omgeving van Rotterdam gevangen. Hij werd 21 jaar oud. De oudste oievaarder die ooit is gevangen werd in 1904 in de omgeving van Rotterdam gevangen. Hij werd 31 jaar oud. De oudste oievaarder die ooit is gevangen werd in 1904 in de omgeving van Rotterdam gevangen. Hij werd 31 jaar oud.

Gezind
Velemaal vroeger maakten mannenlijden gebruik van een zachte stroom. Veel kinderen in het Midden- en Oost-Europa werden op deze manier behandeld. Het gebruik van een zachte stroom is nu vooral bekend als een manier om pijn te behandelen. Het gebruik van een zachte stroom is nu vooral bekend als een manier om pijn te behandelen.

Alleen samen
Oievaarders zijn gezelligheidsvogels. Vaak broeden ze in grote groepen, maar ook tijdens de winter. Voordeel zoeken doen ze vaak in kleine groepen. Binnen het broedgebied en het wintergebied zijn de oievaarders zich verzamelen in grote groepen om gezamenlijk op reis te gaan. Ook in het wintergebied blijven zij bij elkaar in minder omvangrijke groepen, die bijvoorbeeld de zwermsprekels vormen. Ook oievaarders die in de winter in Nederland blijven, doen dit vaak in groepen.

Alleen samen
Vaak wordt gezegd of er verschil is in de grootte mannetjes en vrouwtjes. Soms juist het omgekeerde. Dit is de reden voor de verschillen in de grootte van de mannetjes en vrouwtjes. De verschillen in de grootte van de mannetjes en vrouwtjes zijn vooral te zien in de grootte van de mannetjes en vrouwtjes.

Woensdag sluiten de deuren. We wensen jullie allemaal een mooie zomer toe!

Enorm bedankt voor jullie mee(be)leven en al jullie enthousiasme!

terug naar boven

Afscheid nemen bestaat niet !

20 juli, Leo Daanen

De webcams staan nog aan en zijn live te volgen via: www.gennep.nl/oievaarders

Marco Borsato zong ooit afscheid nemen bestaat niet en laat hem maar lekker doorzingen, want we nemen geen afscheid hoor.

Nou ja, nemen geen afscheid, voor een periode wel natuurlijk, maar beste lieve mensen volgend jaar zijn we er gewoon weer met BDL 2017. Ik heb Pa en Ma al ingefluisterd dat als ze volgend jaar weer terug komen, ik hun nest weer een opknopbeurt ga geven.

En wat denk je ze zakte gelijk door de knieën en zeiden, JA IK WIL, hahaha.
En dat op een Stadhuis waar huwelijken worden gesloten, dat belooft wat !!
Nee grapje hoor, maar ik mag vandaag de deur op slot draaien en dat vind ik best wel moeilijk. De sleutel zit in het slot, maar ik krijg die sleutel nu nog even niet doorgedraaid. Eerst ga ik mensen bedanken en ook dat is verrekte moeilijk, want owee vergeet niemand Leo !!!

Vogelbescherming en Gemeente Gennep bedankt

Allereerst Vogelbescherming, want zonder hen was er geen BdL, laat dat duidelijk zijn. Maar Mariska en Louis en al de mensen achter de schermen van BdL zijn ook onmisbaar in dit geheel. Dan natuurlijk de Gemeente Gennep en medewerkers, die hun super mooie Stadhuis uit de 16^{de} eeuw beschikbaar stellen voor het ooievaarsnest. Maar ook dagelijks de rommel opruimen en het stoepkrijt verwijderen: en dat stoepkrijt komt echt niet door spelende kinderen hoor !! ;-)

Lieve Mensen

Dan mijn lieve Zus Maria en zwager Richard, die me altijd bijstaan en het nieuwe nest vlechten, Hartelijk dank. Alle collega's van Stork, die elkaar onderling steunen wanneer dat nodig is en blogs overnemen als je een keer niet kan. Het zijn stuk voor stuk echte lieverds, dat mag best gezegd worden. Zelden zulke hechte groep meegemaakt en dat doet je erg goed moet ik zeggen. Maar ook Nella bedankt, Nella wat zouden we zonder al die filmpjes moeten. Dan hadden we zoveel gemist en wisten we nog maar de helft van nu. Super bedankt voor je al je geweldige clips Nella (vorig jaar 185 +eindfilmpje en dit jaar meer dan 200+ eindfilmpje) Pluimpje hoor. Ook Helga V, zoals ze zich noemt in CH heeft in BdL en in Onderzoek echt héél veel gedaan. Kijk eens in onderzoek en een hele lijst Helga V, Helga V. Helga V, zie je langs komen. Het is erg jammer dat Helga al afscheid heeft genomen, ik had beloofd om haar uit dankbaarheid te vernoemen dus ik hoop dat ze het nog ziet. Helga echt super bedankt, van morgens zo vroeg en tot in de late uren was je er en noteerde je (bijna) alles.

Reporters

Ook onze plaatselijke reporters ;-), Mihari, Joba en Kroeskarper mag ik niet vergeten. Zij waren het die ik kon bellen om ter plekke te gaan kijken als dat nodig was, of ze tipte mij dat er een jong in de goot lag. Ook waren ze (bijna) elke dag online om verslag uit te brengen, bijv. waar komt dat geklepper vandaan, bleek een van de ouders op de andere schoorsteen te zijn haha. Ook mocht ik foto's en filmpjes van ze ontvangen, die ik ook weer kon gebruiken in blogs.

Bezoekers

Verder wil ik alle bezoekers bedanken voor hun bezoek, maar ook hun medeleven, lieve woordjes, leuke reacties en spontaniteit. BdL zonder bezoekers is geen BdL en dus geen ene bal aan natuurlijk, voor BdL niet, maar ook voor ons niet. Leuke Blogs schrijven en er kijkt niemand, tja dan kan je net zo goed op het strand gaan liggen nie !!

Ook achter de schermen kijken mensen mee en reageren niet in het CH. Ook die mensen Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en steun. Ik heb persoonlijk ook nog leuke mailtjes gehad, met een super dosis aan dankbaarheid, waar je het heel warm van krijgt (zweet breekt je uit haha, zo warm). Dat zijn allemaal hele leuke dingen en degene die ik hiermee bedoel weten wel waar ik het over heb.

Iedereen

Dus IEDEREEN, ook degene die ik vergeet te vermelden heel, heel veel dank voor alles.

En nu begin ik het toch moeilijk te krijgen moet ik zeggen, want aan de ene kant rust, maar aan de andere kant, zo goed als tranen in de ogen van dankbaarheid. Ik ga kijken of ik de sleutel nu om kan draaien en de deur (voorlopig) kan sluiten.

Oh nee nog even wat anders:

De ooievaars zijn gelukkig nog niet weg en deze kun je blijven volgen op www.gennep.nl/ooievaars.

Live kijken is nog véél mooier natuurlijk, dus niemand houd je tegen om langs te komen hoor. Dan heb ik nog een extraatje, de 4 daagse van Nijmegen komt donderdag onder het ooievaarsnest van Gennep door. Dus wat is er lekkerder dan op een terras met een biertje in de hand kijkend naar de ooievaars en de 4daagse wandelaars aan te moedigen. Komt dat zien, komt dat zien zou ik zeggen.



Proost allen

Ik ga afsluiten, dus hopelijk allen (liefst nog meer) tot het volgende ooievaarsseizoen in Gennep.

Ik heb het met héél veel liefde gedaan en nogmaals iedereen Hartelijk dank.

Apart en echt waar, want tijdens dit schrijven (di 19.07.2016 15.45 uur. (Cliptip Nella) ;-) staan Pa en Ma volop op het nest te kleppen, alsof ze ook iedereen willen bedanken (kriebels op mijn rug).

Dus ook namens Pa en Ma en natuurlijk die schattige kleintjes bedankt en tot Ooi(t)evaars.

Fijne vakantie voor wie er nog met vakantie gaan en geniet van alles waar je van kunt genieten.

Over een liedje gesproken Wim, wat denken jullie van deze.

Rowwen Héze: Bestel maar.

Dan drinken we er allemaal een op de goede afloop.

PROOST ALLEN.

> [Klik op deze link en Bestel maar](#)

Bekijk ook nog even de geweldige eindfilm van Nella,

Dank je Nella, super hoor.



Ik draai nu met heel veel tegenzin de sleutel om. Hou doe wa.....KLIK, op slot.

P.s.

Als je net zoals wij genoten hebt van de beelden van de ooievaars, sms dan BEDANKT naar 4333 en geef EUR 3,- voor het beschermen van vogels.

Hartelijk dank namens de Ooitjes en ons allemaal.

terug naar boven